

Surinaamse zigeuner waarzegkaarten

Rachida Kacimi

Auteur: Rachida Kacimi

Boek omslag:

ISBN:

Inhoudsopgave

Betekenis van de Surinaamse zigeunerwaarzegkaarten en leggingen

Geliefde 1 (man)	23
Meditatie 2	23
Verlangen 3	24
Geschenk 4	24
Huis 5	25
Officier 6	25
Valsheid 7	26
Geld 8	26
Bezoek 9	27
Geestelijke 10	27
Vrolijkheid 11	27
Geluk 12	28
Droefheid 13	28
Verrassing 14	28
Dood 15	29
Reis 16	29
Ziekte 17	30
Brief 18	30
Ongeluk 19	30
Boodschap 20	31
Geliefde 21 (vrouw)	31

Rechter 22	32
Weduwe 23	32
Weduwnaar 24	33
Trouw 25	33
Verdriet 26	33
Dief 27	34
Hoop 28	34
Huwelijk 29	35
Armoede 30	35
Verlies 31	35
Liefde 32	36
Vijand 33	35
Jaloezie 34	37
Kind 35	37
Stabiliteit 36	37
Zwangerschap 37	38
Surinaamse Zigeuner	
waarzegkaarten Keltisch kruis	39
Celtic Cross Lay-outpatroon	
"Mini Cross"	40
De betekenis van de posities van	
het Keltisch kruis	42
Kies 6 kaarten voor Surinaamse	
zigeunerwaarzeggerij	45
Legging vierkant	48
Kleine legging	53

Sterrenbeelden	58
De oorsprong van de Surinaamse zigeuners	68
Relatieproblemen	76

Voorwoord

De zigeuner waarzegkaarten zijn een orakel ontstaan uit gewone speelkaarten rond de 16e eeuw ontbond een subset bestaande uit 37 kaarten met afbeeldingen die betrekking hebben op facetten van het dagelijkse leven. Het lezen van zigeunerkaarten wordt gebruikt om antwoorden te krijgen op vragen op allerlei gebied; antwoorden die moeten leiden tot meer inzicht in ons zelf om de wereld om ons heen. Kijk hier welke inzichten de Surinaamse zigeunerkaarten jou kunnen geven.

Vele mensen ervaren een fascinatie voor de Surinaamse zigeunerkaarten omwille van hun gave om de toekomst te voorspellen. Geen enkel volk ter wereld laat zijn intuïtieve vermogen zo sterk spreken zoals Surinaamse zigeuner. Sommige Surinaamse zigeuners vluchten naar het binnenland omdat hun gave te ontwikkelen, Daar konden ze goed met hun gidsen praten met behulp met paard of lopend trokken ze naar het bos rond. Ze maakte hun eigen kostgrond waar ze groenten en cassave op planten soms jaagde ze op dieren of haalde

vis uit de rivier zo kwamen ze aan de kost, hun kleding maakte ze soms van de huiden van de dieren .Het was vooral de gave van de toekomst voorspellen en hun uiterste bekend maakte en hun rituelen.



De oorsprong van de Surinaams zigeuners zou oorspronkelijk in Afrika gelegen zijn, hun toekomstvoorspellingen. door de kleurrijke kaarten.

De oorsprong van toen het allemaal gebeurde in Suriname is niet helemaal duidelijk. In de 16e eeuw begonnen de culturele gebeurtenissen. De Surinaamse zigeunerkaarten voorspellen gebeurtenissen en ontmoetingen. Als je in staat bent om deze te lezen, heb je een extra troef in handen om jou leven in te richten en als je eenmaal weet hoe het werkt voorkom je van veel problemen.

Bijvoorbeeld gaat mijn partner vreemd, of ga ik een andere baan krijgen waar ik meer geld mee kan verdienen.

De naam is Rachida Kacimi; uw vertrouwelijke kaartlegster, astroloog, en helderziende. Voornoemde is reeds meer dan 25 jaren mijn vak, waar ik praktisch mensen die op den duur mijn vaste cliënten zijn geworden heb geholpen met hun meervoudige en complexe langdurige problemen. Ik ben tevens maker van de Surinaamse zigeunerwaarzegkaarten. Mijn cliëntenbestand beslaat voornamelijk uit geïnteresseerden in Europa en Suriname. Uiteraard lever ik graag wereldwijd mijn diensten voor mensen die daar behoefte aan hebben met het oog bijzondere kunde op te doen. Mijn dochter, Lindsay, die de oogappel van haar vader afkomstig uit Suriname en mij is, heeft ervoor gezorgd dat mijn liefde voor Suriname en de Afro-Surinaamse cultuur drastisch is toegenomen. Mijn erkenning en waardering is terug te vinden in de kleurrijke kaarten die een Surinaamse tint hebben. De cultuurgeschiedenis dateert approximatief sedert de 16e eeuw. Met gebruikmaking van de Surinaamse zigeunerwaarzegkaarten kun jij gewichtige feiten, voorvallen, samenkomsten

voorspellen. Wanneer je je bijschoolt om de Surinaamse zigeunerwaarzegkaarten te lezen, beschik jij in principe over subtiele magie en kunt met dank aan de richtlijnen je leven een betere structuur, steun, troost geven alsook uitdagingen, belemmeringen voorkomen. Deze beelden bevatten alle kennis over het verleden, heden en de toekomst van gelijkelijk jou als mensen om je heen. Alreeds eeuwen kunnen gidsen, met de kracht van verschillende elementen uit diverse werelden, verslag leggen van je leven. Ik, Rachida Kacimi, ben gezegend met hemelse geestelijke gaven. Ik wil mijn verhaal graag delen met lezers/belanghebbenden, waaronder ook ouders die nieuwtijdskinderen hebben of hoog sensitief zijn. Lees mijn gedachtewisselingen met aandacht en trek lering uit mijn ervaringen in de reis van jouw leven.

Ik ben zelf zo'n kind geweest; in de jaren 70 wisten ze er ook niet zoveel van. Ze hadden me eerst een jaar langer op de peuterschool laten zitten; ik kreeg allerlei testen. Daar gooiden ze het erop dat ik langzaam lerend

was. Daarna heb ik 7 jaren op speciaal onderwijs gezeten, met bijles werd ik steeds uit de klas gehaald. In die tijd waren er nog niet zoveel buitenlanders in Nederland. En ze stonden nog niet zo erg hoog dat ze gelijke rechten kregen. Kreeg ik twee keren in de weken vragen of mijn vader iets bij me deed of dat ik geslagen werd. Later mochten ze dat niet meer doen; om mij helemaal uit te horen. Maar ze hadden een nieuw plan, en omdat er niet zoveel buitenlandse kinderen waren zeiden ze dat alle buitenlandse kinderen een paar uren in de week uit de klas worden gehaald voor bepaalde lessen. Ging helemaal in verweer en me ouders stonden achter me want ze wilden me in een richting duwen dat zelf het hoofd erbij moest komen. Maar ze kwamen weer met iets nieuws, dat de buitenlandse kinderen meer lessen in de Nederlandse taal moeten krijgen. Omdat ik toch wel anders was werd ik gepest, en uitgescholden dat ik een Marokkaanse vader heb. Elk jaar ging de klas een week lang op schoolreisje; dat was voor mij helemaal een ramp; hoog gevoelige kinderen kunnen maar moeilijk uit hun

omgeving, maar ik moest mee en daar werd ik nog meer gepest. Het was een week erg huilen en heel veel heimwee naar me thuisbasis dat ik 2 laatste jaren niet meer mee hoefde.

De 7 jaren waren bijna om. Omdat ik toch anders was dan andere kinderen vonden ze dat ik een tussenjaar nodig had, anders kon ik niet naar de middelbare school. Zo gezegd, zo gedaan. Ik heb het jaar door lopen. Maar was altijd wel een gevecht om me staande te houden tussen gewone kinderen. Na dat jaar hadden ze bedacht dat ik naar een nonnenschool moest gaan, omdat het daar streng was en nonnen hielden van orde. Omdat mijn vader een strenge achtergrond heeft, keurde hij dat goed. Het was een meisjesschool, waar jongens niet welkom waren. Maar ook daar kostte het mij veel moeite, omdat kinderen, nonnen en meesters mij toch een vreemde eend vonden. Ook daar veel gepest, tevens gediscrimineerd. Van mijn moeder mocht ik het niet vertellen tegen mijn vader want anders zou de hel losbreken. De jaren gingen voorbij. Ook daar moest ik mee op

kamp, en dat was ook een hel voor mij; bovendien was het daar nog erger dat ik een hele klas tegen me kreeg. Dat ik uiteindelijk niet meer mee hoefde. Maar dat was nog niet het einde. Op een gegeven moment kreeg ik wel eens een schop van een juffrouw, maar het ging verder. Op een dag moest ik gymen en die dag stonden alle leerlingen gereed om mij af te tuigen. Ze hadden allemaal springtouwen in hun handen en ze hadden zo hard geslagen dat mijn rug helemaal blauw was. De leerkracht zat gewoon toe te kijken en deed niets. Ik ben van de les gerend en heb mijn vader gebeld als hij mij wilde ophalen. Toen hij bij de school was aangekomen heb ik alles verteld. Eerst is hij naar binnen gegaan; de juffrouw die het zo leuk vond om mij af en toe een schop te geven had me vader's haren bijna aangevallen. Vervolgens zijn wij naar de politie geweest. Er is toen een zaak gekomen; iedereen is verhoord en sommigen hebben een strafblad gekregen. Daarna is het wat rustiger geworden. Na de vier jaren ben ik naar de koksschool gegaan in Amsterdam en zat in een klas met volwassen buitenlandse jongeren. Daar kon

ik mezelf zijn en heb een prijs gewonnen van 1000 gulden in die tijd, omdat ik de beste uit de klas was. En al heel snel runde ik al een hele keuken.

Wrijving en machteloosheid

De meeste nieuwtijdskinderen die bij mij komen, hebben een moeilijke relatie met hun familie. Ze zijn "anders": gevoelig, intuïtief en zien de wereld anders. Achteraf gezien begon dit "andere gevoel" al vroeg. De meesten houden van hun familie, maar ervaren in het begin ook veel wrijving: ze begrijpen elkaar gewoon niet. Hierdoor ervaren ze regelmatig hulpeloosheid en frustratie.

Ervaar je dit met je gezin?

Dat gesprekken moeilijk zijn omdat je op een andere frequentie zit dan anderen. De gespreksonderwerpen gaan je waarnemingsvermogen te boven of je hebt er een heel andere kijk op. Soms zal uw familie heel duidelijk zijn in hun mening over u en u dit laten weten. Een veelgehoorde zucht is: "jij bent ook zo hard." Zonder specifiek te kunnen aangeven waarom je

het zo moeilijk hebt. In dit geval wordt het openlijk genoemd, maar ervaar je er vaak een subtiele variatie op: als grap verpakte opmerkingen, irritante blikken, niet reageren op wat je zegt, of weglopen als het gespreksonderwerp ongemakkelijk is voor de ander.

Een keuze tussen twee kwaden Aangezien die gevoelens van 'verschil' al 'van kinds af aan' worden ervaren, bestaat het gevaar dat je je gaat identificeren met het beeld dat je familie van je krijgt: je bent bijzonder, een beetje vreemd. Als je het vaak genoeg hoort, geloof je het. En als er maar weinig mensen in je omgeving zijn die op jou lijken, ga je jezelf raar vinden. Hierdoor pas je zoveel mogelijk in en doe je mee met anderen. Of sluit je af voor anderen en trek je steeds meer terug in jezelf. Beide zijn onaangenaam. In het ene geval verloochen je jezelf, in het andere geval bestaat de mogelijkheid dat je je van binnen eenzaam en alleen voelt.

Wiens schuld?

Wanneer we ons hiervan later in ons leven meer bewust worden, hebben we de neiging om anderen de schuld te geven. Ze begrijpen ons niet en maken daardoor fouten. Maar is het echt zo? Alleen omdat jij je bewust bent van een grotere realiteit, wil nog niet zeggen dat de andere persoon dat ook is. Dat je heel gevoelig bent en intuïtief meer weet dan anderen, komt vooral door je capaciteiten. We moeten anderen niet kwalijk nemen dat ze zich zorgen maken over wereldse zaken of dat ze moeite hebben om over gevoelens te praten. Het verbergt vaak angst. Vaak willen anderen ons begrijpen, maar kunnen ze dat niet. Een groot deel van de mensheid is nog steeds gevangen in 3D.

Heads

We kunnen zeggen dat het onmogelijk is om je gezin te veranderen. Sterker nog, hoe meer je ze wilt opnemen in je belevingswereld, hoe meer weerstand en vervreemding er tussen jullie zal ontstaan. Een andere moeilijkheid die ik vaak tegenkom, is de behoefte aan erkenning. Als

volwassenen begrijpen we gezinspatronen. En we realiseren ons dat we in ons gezin niet mochten zijn wie we werkelijk waren. Er was geen ruimte om de angst en angst, pijn en onzekerheid van onze ziel te delen. Wanneer we ons hiervan bewust worden, zullen velen het moeten toegeven. En onze familie houdt vol dat we niet kregen wat we nodig hadden. Als volwassenen bespreken we met onze ouders of broers en zussen hoe we het gezinsleven hebben ervaren. En ik hoop op begrip en erkenning. Dat een ander ons nu ziet, ons wil horen. Het zal goed zijn als het lukt en we elkaar vinden. In de praktijk blijkt het echter vaak anders te zijn. De broodnodige erkenning, bevestiging en begrip blijft uit. Het beste van alles is dat de andere persoon zal zeggen dat hij begrijpt hoe het voor ons was. Maar op een dieper niveau is dat niet zo. Als je intuïtief bent en het voelt, zal het een pijnlijke ervaring zijn. Vooral omdat je het überhaupt durfde te delen. Het 'anders zijn' wordt daardoor sterker en de mogelijkheid om weg te gaan groter.

We kunnen erkenning niet afdwingen. De ander beleeft de werkelijkheid door zijn eigen bril, gekleurd door zijn eigen ervaringen, vraagstukken en blokkades. Deze blokkades zijn emotionele pijn, angsten en overtuigingen waarvan de ander zich niet bewust is. En dat maakt het voor hem moeilijk om zich in jouw schoenen te verplaatsen. Daarnaast is het mogelijk dat je broers of zussen ook moeilijke ervaringen hebben in het gezin. En waarvoor ze op hun beurt erkend willen worden. Sta je open voor hun ervaringen?

Help jezelf

In plaats van te hopen op begrip en erkenning van anderen, is het verstandiger om jezelf te helpen en op krachten te komen. Want zolang we ons geluk in andermans handen leggen, maken we onszelf afhankelijk. Misschien komt dit begrip en deze waardering nooit. Realiseer je dat je echt anders bent en dat brengt veel mensen in gevaar. Je hebt extra vaardigheden en kent anderen heel goed. Bovendien ben je als een versterker: de gevoelens die in een ander leven, worden in

jouw aanwezigheid nog concreter voor hem.

Je gevoelens toelaten

De eerste belangrijke stap is toegeven dat je anders bent en dat communiceren met je familie moeilijk is. Als je het nog niet in je bewustzijn hebt toegelaten, slaapt het al in je onderbewustzijn. Na een bezoek aan familie voel je je rusteloos en ontevreden. Woede of zelftwijfel kunnen ontstaan. Met dit bewustzijn komen emoties naar boven die je lang hebt verborgen: verdriet, angst voor afwijzing, woede, hulpeloosheid. Sta deze gevoelens toe. Beetje bij beetje, zoveel als het veilig voelt. Laat de tranen stromen, schreeuw je boosheid uit of ga creatief om met je emoties. "Schrijf of teken" erover of dans op je gevoel. Zoek een manier die voor jou werkt.

Laat je weerstand los

Het is belangrijk om je weerstand tegen 'verschillen' los te laten. Inderdaad: waar je voor staat, blijft. Het is moeilijk omdat we sociale wezens zijn en we erbij willen horen. Door het je verdriet te laten zijn en er

doorheen te leven, kun je het steeds meer loslaten. En maak ruimte voor contact in je bronnen of om contacten buiten je familie tevreden te stellen. Onthoud dat dit een proces van meerdere jaren kan zijn, stap voor stap, met ups en downs. Wees geduldig en zacht voor jezelf hier.

Interpretatief Contact

Bedenk zelf hoe u het contact met uw familie het beste kunt interpreteren. Wil je ze net zo vaak zien als voorheen? Of gaat u liever op reis, wellicht tijdelijk? Zo kun je in je eigen tempo omgaan met kinderrouw. Vaak is het later, als je gegroeid bent in je proces, makkelijker om je familie vaker te zien. Als oude wonden (gedeeltelijk) geheeld zijn, laat je oude pijn niet altijd met bepaalde opmerkingen achter. Soms zijn de verschillen en pijn zo groot dat het beter is om het contact te verbreken of op een laag pitje te zetten. Wees ook hier eerlijk tegen jezelf. Alleen omdat het je familie is, wil nog niet zeggen dat je ten koste van alles contact moet houden. Als de aanraking je ongemakkelijk maakt en je groei belemmert, is het beter om afstand te nemen.

Energetisch inzicht

Als het je niet alleen lukt, kan energiewerk je vooruithelpen. Onze oude pijn zit verstopt in ons energielichaam in de vorm van blokkades. Door ze te elimineren, zullen toekomstige interacties met uw gezin minder belastend zijn. En je creëert ook ruimte voor je innerlijke kracht zodat je beter trouw kunt blijven aan jezelf.

Daarnaast krijg je een diep inzicht. Je begrijpt niet alleen waarom ze zich op een bepaalde manier gedragen, je ervaart het ook. Je bent je bewust van hun pijn, angsten en ontoereikendheid, waardoor hun afwijzing minder op zichzelf gericht is. Dit maakt het makkelijker om oude pijn los te laten. Zodra je je oude pijn loslaat, zal je frequentie veranderen. Het zorgt ervoor dat mensen anders op je reageren en je kunt makkelijker patronen doorbreken.

Uw positie

Hoe moeilijk uw positie in uw gezin ook is, het biedt houvast. Regelmatig zie ik mensen vechten voor hun plek als outcasts, maar ze zijn nog niet klaar om die plek op te geven. De pijn en woede die ze ervaren, zit vast in

hun systeem. En vormen hun identiteit. Soms raken mensen er zo aan gehecht dat het moeilijk is om los te laten. Er ontstaat angst: wat komt er in de plaats van de ontstane leegte? Ze willen wel, maar kunnen (nog) niet. Ze voelen zich slachtoffer en willen onbewust die positie behouden.

Slachtoffer of Schepper?

In plaats van je slachtoffer te voelen van omstandigheden uit het verleden, is het beter je ervaringen te zien als motoren van bewustzijn en verandering. Eerdere ervaringen die in het gezin zijn opgedaan, helpen bij het bepalen van: - Wat vind je niet leuk en wat vind je leuk als je met anderen omgaat? Hoe ga je om met de mensen om wie je geeft? En wat zijn je grenzen? - Hoe ga je om met je (eigen) kinderen? Kunnen alle onderdelen zijn? Of misschien wijst u onbewust bepaalde aspecten af? Deze ervaringen helpen je om je leven als volwassene bewuster vorm te geven. Ze helpen je om je eigen realiteit te creëren.

Betekenis van de Surinaamse zigeunerwaarzegkaarten en leggingen

Geliefde (man) 1

Deze kaart geeft aan dat je focus moet leggen op de mannen in je leven of de mannelijke aspecten in je leven. Voor de man als er gelegd wordt, voor hem is het de persoonskaart. Als je een uitgebreide legging doet naar de man is het zijn toekomst. Je hebt een vraag in je hoofd wat je mannelijke klant graag wilt weten. Dan schud je de kaarten goed, je legt alle kaarten uit en de laatste kaart leg je aan de linkerkant, die is de hoofdkaart en dat is het belangrijkste wat er nu afspeelt in zijn situatie.

Meditatie 2

Deze kaart kan zowel positief als negatief zijn. Het kan betekenen dat je nog eens moet nadenken over waar je mee bezig bent; aan de andere kant kan het juist betekenen dat je te veel nadenkt en daardoor niet hoopvol bent. Hierdoor raak

je uit balans. De meditatie staat naast denken en mentaal ook symbool voor vriendschappen. Je zou ook wat meditatie kunnen doen waardoor je hulp krijgt van je gidsen. Waardoor je dan weer in balans gaat zijn.

Verlangen 3

Deze kaart staat symbool voor een wens die je liefhebt. Als dit je dagkaart is, is het een dag met grote kans op antwoorden waar je op hoopt te wensen. Deze kaart staat symbool voor verlangen, verwachtingen en seksuele fantasieën. Je kunt verlangens hebben naar iemand of de ander naar jou, maar het kan ook zijn dat je toe bent aan een nieuw huis.

Geschenk 4

Je kan een geschenk verwachten in de vorm van een prettige situatie; iemand is heel erg op je gesteld en ziet jou als zijn geschenkje. Of een gebeurtenis of een echt geschenk. Vandaag ontvang jij iets wat je plezier geeft.

Huis 5

Het huis staat voor veiligheid, geborgenheid en contact. Je eigen huis is in de meeste gevallen de veilige haven. Je wilt je omringen door dierbaren en geliefden. Misschien heb je het nodig om even tot rust te komen of is dit het moment om steun te vragen aan anderen. Het kan ook staan samen met de kaart van de verandering dat er snel een huis op je pad gaat komen waar je allang op stond te wachten.

Officier 6

Deze kaart kan duiden op overheersend of de overhand vanuit jezelf of vanuit een ander richting jou. Het beeld kan ook gezag, politiek en autoriteiten aanduiden. Het kan dus zijn dat je op de één of andere manier in aanraking komt met autoriteiten. Het kan ook zijn dat je bericht krijgt van de belastingdienst en met de kaart het geschenk zou wel wat geld naar je toe kunnen komen.

Valsheid 7

Deze kaart staat symbool voor valsheid zoals kletspraatjes, mensen met twee gezichten et cetera. Deze kaart geeft aan dat er een kans is dat je vandaag veel in aanraking gaat komen met valsheid en pesterijen van mensen. Blijf zorgen dat je puur blijft en niet mee gaat doen met dit gedrag. Zo blijf je puur en de ander krijgt zijn karma uiteindelijk. Het kan ook staan voor het feit dat je heel hard bent en ook heel erg spaarzaam. Je weet heel goed met geld om te gaan, maar in je omgeving heb je allemaal valse mensen die niet hun best doen met werken; ze denken met hun valse gedachtegang te kijken hoe ze geld van je kunnen krijgen. Voor jou is het een les om daar niet in mee te gaan.

Geld 8

Deze kaart laat zien dat geld een grote rol zal gaan spelen in jouw situatie of op dit moment in jouw leven, bijvoorbeeld geldproblemen of je moet nog ergens voor sparen. Het kan ook zijn dat je nog geld krijgt waar je geld aan uit hebt geleend.

Bezoek 9

Deze kaart staat symbool voor het feit dat jij bezoek gaat krijgen, een uitnodiging krijgt of dat jij een bezoekje gaat brengen aan iemand. Of je gids kan langskomen in je dromen.

Geestelijke 10

De geestelijke staat symbool voor jouw intuïtie, jouw (innerlijke) gids of een wijze persoon. Deze kaart is verbonden met het religieuze en spirituele. Het staat ook ervoor dat je door je gidsen wordt geleid.

Vrolijkheid 11

Deze kaart staat symbool voor vrije tijd, vreugde, gezelligheid en genieten. Deze kaart laat je zien dat het tijd is om verantwoordelijkheden en verplichtingen even los te laten en mag je even plezier maken. Of het staat er voor dat je blij van een persoon gaat worden.

Geluk 12

Deze kaart staat symbool voor geluk, overvloed en positiviteit. Als jij je op dit moment in een situatie bevindt waar je uit wilt komen, dan is de kans groot dat dit snel gaat gebeuren. Het kan ook iets zijn dat je graag wilt in je leven en daar vecht je al een tijdje voor. Je moet eerst door bepaalde fases. Door je vechtlust gaat het je uiteindelijk lukken en gaat er meer geluk op je pad komen.

Droefheid 13

Dit is een kaart die aangeeft dat er verdriet, pijn en angst aan staat te komen. Onthoud dat deze slechts momenten zullen zijn of iets van tijdelijke aard. Het positieve staat er weer aan te komen! Het kan zijn dat je verdrietig bent om iemand of er gaat iets niet door.

Verrassing 14

Deze kaart staat voor verdiensten en een mazzeltje. Als je het niet verwacht gaan dingen in positieve zin veranderen voor je. Het kan ook zijn dat iets onverwachts op je

pad komt betreft vriendschap of een relatievorm.

Dood 15

De dood staat niet alleen voor een eind, afscheid en sterven. Het kan ook staan voor een nieuw begin. Laat oude (denk)patronen los of laat oud verdriet gaan. Op deze manier kan je opnieuw beginnen. Het is een einde van een situatie. Het nieuwe gaat beginnen. Je hebt veel verdriet in je leven gehad met relaties. Daardoor heb je de gedachte dat je nooit meer de liefde krijgt die je wilt. En kijk, daar staat ze dan, en deze is totaal anders dan je vorige relaties. Er komt totaal een verandering in je leven, het oude kan je dan loslaten.

Reis 16

Deze kaart staat er niet alleen voor dat je gaat reizen, maar ook een spirituele reis die je zelf maakt. Het kan bijvoorbeeld ook een reis naar een volgende levensfase aangeven. Het staat er ook voor dat je een lange afstand moet gaan maken naar je werk bijvoorbeeld.

Ziekte 17

Deze kaart geeft aan dat je fysieke conditie of je gezondheid niet in orde is. Je voelt je misschien oververmoeid of neerslachtig. Neem eens tijd en rust voor jezelf. Alleen dan kan je fysiek herstellen. Het kan zijn dat er iemand in je omgeving ziek is of de persoon piekert heel veel. Je kan er zelfs slapeloze nachten van hebben.

Brief 18

Jij gaat een brief, telefoontje of app ontvangen wat zorgt voor nieuwe vooruitzichten. Je staat hiervoor open en voelt je nieuwsgierig. Wat gaat dit berichtje brengen? Maar het kan ook zo zijn; soms vraagt een klant mij: wanneer ga ik iets van mijn geliefde horen? Als je een hele legging legt zie je ongeveer de tijd wanneer de persoon je gaat contacten.

Ongeluk 19

Op dit moment zit je in een chaotische situatie. Alles voelt als een puinhoop waar je niet meer uit gaat komen. Alles om je heen valt (soms letterlijk) in duigen. Dit staat echter voor een nieuwe start, ook al is het

niet hoe jij het gepland had. Het kan ook staan dat je in een situatie zit waar je veel verdriet van hebt; dat je erg onrustig maakt.

Boodschap 20

Deze kaart staat als teken van communicatie, wat kan zijn in de vorm van een boodschap. Je gids kan je wat komen vertellen. Het kan zijn dat dit niet positief is. Het kan ook een negatieve boodschap zijn. Je gaat door deze boodschap wel anders tegen dingen aankijken.

Geliefde 21 (vrouw)

Deze kaart geeft aan dat je je focus moet leggen op de vrouwen in je leven, maar het kan ook over jezelf gaan, of de vrouwelijke aspecten in je leven. Voor de vrouw; als er gelegd wordt voor haar, is het de persoonskaart. Als je een uitgebreide legging doet voor de vrouw, dan is het haar toekomst. Je hebt een vraag in je hoofd wat je vrouwelijke klant graag wilt weten, dan schud je de kaarten goed. Je legt alle kaarten uit en de laatste kaart leg je aan de linkerkant, dat is de hoofdkaart en dat is het

belangrijkste wat er nu afspeelt in haar situatie.

Rechter 22

Deze kaart staat voor gezag rondom de wetgeving. Als je zelf oplossingen moet zoeken, doe dit dan niet gehaast. Denk goed na als je de beslissing gaat maken; het kan ook staan voor veel strijd met jezelf of met een ander, maar het kan ook zijn dat jullie strijd hebben om jullie kind.

Weduwe 23

Deze kaart wijst op isolement. In de positieve zin betekent dit dat je alleen kunt zijn en jezelf hierin staande te houden. Ondanks dat je je op dit moment alleen voelt, is dit vaak niet zo. Kijk goed om je heen wie goed voor je is. In je omgeving. Mensen die wij nodig hebben, zijn vaak dichterbij dan we denken. Maar het kan ook voor staan dat er veel negatieve tijd om je heen is en je piekert en maakt hoe je hieruit moet komen als er in je legging de kaart van de liefde zit; dan komt het altijd goed; dan zal er altijd een uitweg zijn.

Weduwnaar 24

Deze kaart wijst op isolement. In de positieve zin betekent dit dat je alleen kunt zijn en jezelf hierin staande te houden. Ondanks dat je je op dit moment alleen voelt, is dit vaak niet zo. Kijk goed om je heen wie goed voor je is. In je omgeving. Mensen die wij nodig hebben zijn vaak dichterbij dan we denken. Je denkt goed na over een situatie voordat je een volgende stap kan gaan nemen.

Trouw 25

Deze vrouwen zijn trouw aan elkaar. Het staat symbool voor trouw. Je hebt op dit moment meer behoefte aan gelijkmatigheid. Je voelt je betrokken naar anderen en verwacht dit ook van de ander terug. De sleutelwoorden van deze kaart zijn; trouw, stabiliteit en zekerheid. Als je deze kaart trekt zal je meer zekerheid en stabiliteit in je leven gaan krijgen.

Verdriet 26

Deze kaart staat symbool voor koppigheid, agressie, ruzie en verdriet. Er kunnen conflicten optreden. Probeer bij conflicten

de 'wijste' of 'meest volwassene' te zijn. Anders worden deze conflicten alleen maar groter. Het kan staan voor als de weduwnaar ernaast ligt; je bent een dierbare verloren of een goede vriend die je heel veel pijn heeft gedaan.

Dief 27

De dief staat niet alleen voor letterlijke diefstal, maar ook voor oneerlijkheid en een diefstal van je gevoel. Aan de omliggende kaarten kun je zien om wat voor verlies of diefstal het gaat. Het kan zijn dat je met een persoon in aanraking komt; met iemand die niet te vertrouwen is. Vaak is het beter om deze zaken los te laten, zodat je verder kan groeien. Als de dief bij je liefde ligt, maar de kaart van de liefde ligt er ook bij dan houdt hij wel van je maar aan de andere kant wilt hij ook iets van je afnemen; je zal dan altijd op je hoede moeten blijven.

Hoop 28

Deze kaart staat symbool voor hoop en verwachting. Je kan niet achteruit leunen in je stoel, maar je moet zelf ook gaan ondernemen. Deze kaart laat zien dat het

een goed moment is om te gaan ondernemen wat nodig is om je dromen of wensen te laten uitkomen. Het kan ook staan voor als iemand verliefd op je is en alle hoop heeft dat hij/zij gaat zorgen dat je van hem of haar wordt.

Huwelijk 29

Deze kaart staat symbool voor contacten, relaties, overeenkomsten en verbintenissen. Deze kaart wijst ook op de loyaliteit van jezelf naar jouw dierbaren. Als een klant je zou vragen; ga ik een zakelijk contract krijgen en het huwelijk ligt erbij dan gaat de persoon de deal krijgen.

Armoede 30

Deze kaart betekent dat je op dit moment meer financieel afhankelijk bent van anderen. Probeer deze steun te aanvaarden, ook al is dit soms lastig. Het staat ook voor als iemand geldproblemen heeft of veel uitgaven heeft gedaan.

Verlies 31

Wees op je hoede, want deze kaart staat

symbool voor alles wat te maken heeft met risico. Het kan ook betekenen dat je te veel risico's neemt of juist te weinig. Het kan ook verlies met geld of je vakantie die niet doorgaat zijn.

Liefde 32

Deze kaart staat symbool voor alles rondom de liefde. Het kan zijn dat je iemand gaat ontmoeten of dat er met je partner een nieuw een???? in jullie relatie wordt ingeblazen. Of dat er iemand verliefd op je is. Omring je door mensen die in je hart zijn en die kan je af en toe in de watten leggen. Op dit moment zijn ze belangrijk voor jou.

Vijand 33

Deze kaart staat voor ruzies, oneerlijkheid, wraakactie, tegenstander, valsheid en alles rondom vijandigheid. Kijk goed uit! De kaart kan bijvoorbeeld staan dat de persoon wraak op je wilt gaan nemen.

Jaloezie 34

Deze kaart staat voor afgunst, hebzucht en eigenbelang. Het kan zijn dat jij je jaloers voelt tegenover anderen, maar ook dat mensen jaloers op je kunnen zijn. Jaloezie kan een slechte eigenschap zijn, dus als jij dit voelt probeer dit dan zoveel mogelijk te vermijden.

Kind 35

Deze kaart staat symbool voor kinderen, voor het innerlijke kind of kinderlijk gedrag. Het kan zijn dat je op zoek moet naar je innerlijke kind, maar ook dat je kinderlijk gedrag laat zien en juist meer verantwoordelijkheid moet dragen. Het kan in combinatie met de andere kaarten ook een situatie schetsen over je eigen kinderen. Het kan ook zijn dat je partner naar je verlangt om een kind te hebben of er komt een nieuw begin voor jullie.

Stabiliteit 36

Deze kaart staat voor balans tussen het lichaam, geest en spirituele. Er ontstaat balans op alle vlakken waardoor je kunt relaxen. Je krijgt nu de kans om inzichten te

krijgen en je rust te vinden, maar het kan ook zijn dat er een persoon is of komt die stabiel is waar je rustig van wordt.

Zwangerschap 37

Grote kans dat je zwanger bent of dat je zwanger gaat worden in de toekomst. Het kan ook voor een nieuw begin staan of iets nieuws wat er gaat gebeuren in je leven.

Surinaamse Zigeunerwaarzegkaarten Keltisch kruis

De bekendste tarotkaart is het Keltisch kruis. Maar nu kan het ook worden gebruikt met zoemende zigeuner-fortuinkaarten. Je kiest 10 willekeurige kaarten, die vervolgens apart worden behandeld in het Surinaamse Zigeuner Waarzeggerij Kaartenleesboek.

Wat is een Keltisch kruis?

Het Keltisch kruis is een van de oudste ontwerpen voor het maken van kaarten. Hier selecteer je willekeurig 10 kaarten die in een welbepaalde volgorde zijn gerangschikt. Met een beetje fantasie herken je een kruis in deze vorm.

Toen ik voor het eerst hoorde over het Keltisch kruis, begreep ik er niet veel van. Ik heb zelf een korte training gedaan, daarna is het oefenen en oefenen, dan kom je op een hoger niveau. Het is een vrij ingewikkeld patroon dat je zonder voorkennis niet echt kunt begrijpen. Naast de kaarten zijn ook de relaties van de individuele kaarten van belang. Het antwoord op uw vraag bestaat uit een geheel. Een "echt" Keltisch kruis

heeft altijd een cirkel, wat de verbinding tussen het aardse en spirituele rijk benadrukt. Om te beginnen met het lezen van tarot, heb ik hieronder de verschillende posities van het Keltisch kruis geïllustreerd. Eerst kort over de vorm van het kruis zelf, en daarna kort over de betekenis van de afzonderlijke kaarten. Misschien gebruik ik niet de juiste termen, maar zo kan ik het beter uitleggen.

Celtic Cross Lay-outpatroon

"Mini Cross"

De lay-out begint met twee kaarten (nr. 1 en 2), die aan de zijkant zijn geplaatst. Op die manier heb je al een kruisje gemaakt, waarmee je daadwerkelijk antwoord op je vraag zou kunnen krijgen. Dit kleine, eenvoudige kruis vertegenwoordigt het huidige moment en is de sleutel tot de rest van de legging. De kaarten vertegenwoordigen twee sleutelementen in uw huidige situatie. Het kleine kruis is letterlijk de kern van de zaak.

Groot Kruis (vierarmig)

De vier kaarten naast het Kleine Kruis vormen twee lijnen die elkaar kruisen in het

heden. De horizontale lijn is een tijdlijn en gaat over gebeurtenissen in het heden, verleden en toekomst. De verticale lijn verwijst specifiek naar de binnenwereld en verschillende bewustzijnsniveaus. Het zou veel specifiekere kunnen, maar daar ga ik nu niet op in. Is het afdekken van kaarten 3,5

En 6 genoeg in dit kader geëvalueerd.

Of Wands De

Of Wands - die de Celtic Cross Tarot zijn vreemde asymmetrische uiterlijk geeft - is eigenlijk helemaal geen toverstok. Vanwege het enorme plaatsgebrek (op de tafel van de Surinaamse zigeuner waarzeg kaartenlezer) worden de kaarten 7, 8, 9 en 10 naast elkaar gelegd in de vorm van een balk. Eigenlijk zouden ze aan het einde van een groot kruis moeten staan. Dit maakt het grote kruis echter zo groot dat het makkelijker is om ze te stapelen. De balk symboliseert nu de route die leidt naar het resultaat (Kaart 10). Het is echter eigenlijk een inkeping/schaduw van het Grote kruis.

De betekenis van de posities van het Keltisch kruis

1. Basiskaart

Beschermende invloed op het leven in die tijd. Deze kaart geeft weer wat er op dit moment in je leven gebeurt. Het symboliseert hoe je over jezelf denkt en hoe je naar dingen kijkt.

2. Obstakels

Deze kaart vertegenwoordigt een onmiddellijke uitdaging (of probleem) waar je voor staat. Het maakt het leven zoveel gemakkelijker als het is ingesteld. Als je een "positieve" kaart trekt, benader deze kaart dan met een kritische blik, want het blijft een obstakel.

3. Bereikbare idealen

Deze kaart geeft weer wat je voor jezelf hebt gesteld; het best mogelijke resultaat. Het is iets waar je bewust aan werkt om een probleem op te lossen.

. Grondbeginselen.

4. Het onbewuste

Deze kaart vertegenwoordigt de onbewuste kant van de dingen en gaat veel dieper naar de kern van het probleem. Het symboliseert de emoties die samenhangen met de huidige situatie. Deze kaart laat echt zien wat jou motiveert om actie te ondernemen. Deze kaart kan een verrassing zijn, vooral als je niet sterk verbonden bent met je innerlijke zelf.

5. Het recente verleden

Deze kaart symboliseert de gebeurtenissen die hebben geleid tot de huidige situatie en kan je een idee geven van hoe obstakels op je pad kwamen.

6. Nabije toekomst

Deze kaart geeft weer wat er waarschijnlijk in de nabije toekomst gaat gebeuren (over een paar weken of maanden). Dit is niet het eindresultaat, maar weer een stap op weg.

7. Mem

"Deze kaart ben jij", staat erop. Dit is jouw houding ten opzichte van het centrale thema van kaart 1 en 2.

8. Externe invloeden

Deze kaart belicht mensen of gebeurtenissen die de uitkomst kunnen beïnvloeden en buiten jouw invloedssfeer vallen. Je hebt er geen controle over.

9. Hoop en vrees

Deze kaart wordt vaak onderschat omdat hij geen voorspellende of beschrijvende waarde heeft. Hoop en vrees zijn nauw met elkaar verbonden. Waar je op hoopt kan je ook zorgen maken.

10. Resultaat

Deze kaart geeft de richting van de situatie op de lange termijn weer. Het wacht op je. Het resultaat is gebaseerd op de voortgang van uw eigen acties. Als de scorekaart negatief is, is het belangrijk om rekening te houden met verandering in de huidige situatie.

Kies 6 kaarten voor Surinaamse zigeunerwaarzeggerij:

Eerst laat ik je een specifieke vraag uit de tarotlegging kiezen die je wilt invullen. Hoewel het duidelijk is dat het over liefde gaat, hangt het lezen van de kaarten helemaal af van wat men precies wil weten. Het is één ding om Surinaamse zigeuner waarzegkaarten te lezen om erachter te komen of je ex terug zal komen of niet. Maar het is iets heel anders om kaarten te vragen als iemand aan je denkt, of je af te vragen wat de toekomst in petto heeft voor je romance.

Kaart 1

Zo zie je jezelf

Kaart 2

Zo ziet de ander zichzelf

Kaart 3

Zo zie jij het anders

Kaart 4

Zo ziet de ander jou

Kaart 5

Zo zie jij jullie samen

Kaart 6

Zo ziet de ander jullie zelf

De liefdeslegging kan over jouw liefde gaan maar kan (ook) over de liefde zijn van één van je ouders of gewoon een vriend. Ik doe het nu van een vader van een cursist van mij. Ze zat met zoveel vragen in haar hoofd dat we samen de legging hebben gedaan.

Kaart 1 (De kaart van de diefstal 27)

Zo ziet ze zichzelf. Ze is niet altijd zo aardig geweest tegen hem.

Kaart 2 (De kaart van het huwelijk 29)

Zo ziet de vader zichzelf. Hij vindt dat hij altijd goed voor zijn dochter is geweest. De band was soms zo gehecht als een zielsconnectie.

Kaart 3 (De kaart van de valsheid 7)

Zo ziet de cursist haar vader. Al hadden we een sterke band met elkaar, deed mijn vader stiekem dingen achter mijn rug.

Kaart 4 (De kaart van het geluk 12)

Zo zag de vader van de cursist de cursist. De vader van de cursist zag dat de cursist toch altijd geluk had en daar was hij ook wel een beetje jaloers om.

Kaart 5 (De kaart van verdriet 26)

Zo ziet de cursist hun samen. Door de zielsconnectie die ze samen hebben, voelen ze elkaar ook op afstand; daardoor voelen ze ook elkaars verdriet, en hebben ze soms verdriet om elkaar.

Kaart 6 (De kaart van het verlies 31)

Zo ziet de vader de cursist en hemzelf en zijn dochter (cursist). De vader heeft veel verdriet, omdat hij er niet meer is. De vader is heengegaan en dat hij zijn dochter zo heeft achtergelaten; nog na zijn dood hebben ze beide nog verdriet om elkaar. Via dromen en begeleiding van haar vader probeert hij het nog op deze manier goed te

maken; een cadeautje voor zijn dochter (de cursist).

Als je deze uitwerking hebt gedaan tel je alle getallen bij elkaar op:

$$27 + 29 + 7 + 12 + 26 + 31 = 132 = 1 + 3 + 2 = 6$$

De essentie is (De kaart van de Officier 6)

De vader wilt na zijn dood nog altijd de controle hebben over zijn dochter. Omdat hij dood is

weet hij wel wat goed of slecht is, omdat de vader in een andere fase zit en zijn dochter is nog op aarde. Die weet nog niet wat er gaat gebeuren als ze haar pad heeft bewandeld op de aarde.

Legging vierkant

Je neemt de vraag in je hoofd, je trekt dan 4 kaarten.

Eerste kaart het beeld van je persoonlijke inbreng.

Kaart 2 Het beeld wat in mijn voordeel werkt.

Kaart 3 Beeld wat mij kan brengen.

Kaart 4 Beeld wat het lastig kan maken. Als je hier dan mee klaar bent, dan geef je het advies aan jezelf of aan de klant.

De essentie is bij elkaar opgeteld. $5 + 1 + 20 + 7 = 33 \rightarrow 3 + 3 = 6$, dan pak je de kaart



34

Jaloezie



6

Officier



29

Huwelijk



16

Reis

waar bijvoorbeeld nummer 6 op staat; dat is dan je antwoord.

De vierkant (Voorbeeld)

Vraag: “Wat kan ik doen om angst en stress om mijn medisch verleden te verminderen of zelfs achter mij te laten?”

Toelichting:

Hier licht je in het kort de vraag toe. Wat voel je; wat zijn de dingen waar de vraag over gaat? Gewoon lekker doorvertellen. Dan begrijpt hij/zij ook waar je naar toegaat en wat je bedoelt met je uitleg. Overigens kom je er terwijl je de kaarten gaat lezen er toch wel achter. Ik werk op volgorde en trek aan het einde mijn conclusie.

Mijn trekking:

1. De kaart van de armoede 30; Beeld van mijn persoonlijke inbreng

In eerste instantie zou ik kunnen denken dat ik de angst en zorgen mij zelf opleg. Toch is dat voor mij niet zo. Misschien dat ik te krampachtig probeer niet aan de angsten en zorgen te denken. Want wat zou er gebeuren als... Mijn omgeving is er gelukkig

niet meer mee bezig, er zijn velen na mij gekomen. Maf, dat ik dan weer constateer als in een gesprek iemand anders' ellende ter sprake komt. Dus wil ik toch aandacht of juist niet. Zelfmedelijden is het zeker niet; onzekerheid is het wel en die komt met vlagen. Vaak als ik weer een dom probleem krijg en wederom hulp moet zoeken. Kom er eerlijk gezegd niet zo uit met deze kaart alleen.

2. De kaart van het geld 8; Beeld van wat in mijn voordeel werkt

Wat zeker in mijn voordeel werkt zijn mijn plannen om thuis te werken. Hetzij tarotlezingen geven, hetzij massages geven. Ik heb daar al een aparte ruimte voor ingericht, waar de kinderen en ik reeds in leren en werken. Deze ruimte is er klaar voor en ik over een jaar ook. De aanloop ernaartoe is reuze spannend en geeft zeker energie. Dus deze kaart vertelt mij om mijn energie te richten op een nieuw begin. Dan "verbleekt" het verleden.

3. De kaart van de officier 6; Beeld van wat het mij kan brengen

Met een verbeterd gezicht staat deze vrouw zich te verdedigen tegen iets. Zo voel ik mij inderdaad vaak. Mijn mening (die niet conform de standaard is) te moeten verdedigen naar anderen toe. Waarom begrijpen die nou niet dat het ook anders kan. Gelukkig heeft mijn partner nu toegegeven dat ik op sommige vlakken inderdaad gelijk heb of gekregen. Wat ik mis, is een gelijkgestemde die met mij meewil om te doen wat nodig is.

4. De kaart van de rechter 22; Beeld van wat het lastig maakt

Wat het lastig maakt is dat ik het echt zelf moet doen. Mij losmaken van het verleden en meer bewust te worden van waar ik naar toe wil. Alleen moet ik nog iets doen om daarna opgelucht door te kunnen. Nou dan weet ik wel wat het is.

Advies aan mijzelf

Mijn vraag: "Wat kan ik doen om angst en stress om mijn medisch verleden te verminderen of zelfs achter mij te laten?" De kaarten vertellen mij precies wat ik al wist; wat ik nog moet doen om het achter

mij te laten. Daar is een eenvoudige oplossing voor, die voor mij wel enorm veel angsten en toestanden geeft. Ik heb wel iemand gevonden die mij daarbij kan helpen. Zit er tegen aan te hikken, maar dan is het ook een mooie opstap naar de toekomst. Dit is best heftig eigenlijk! De essentie is bij elkaar opgeteld $30 + 8 + 6 + 22 = 66 = 6 + 6 = 12$ (de gelukskaart 12)

Kleine legging

Je schudt de kaarten met de vraag in je hoofd. Dan leg je drie stapels neer, je mag dan kiezen tussen stapel 1, 2, of 3. Als je hebt gekozen, leg je de stapel uit en dan zie het antwoord van je vraag. Je zou ook nog een stapje verder kunnen gaan, je telt alle nummers bij elkaar op, dan deel je zoals ik bij de vierkant uitleg. Daarna heb je essentie.

Voorbeeld met 3 kaarten (van een cursist)

Wat kan ik doen om nare opmerkingen naar mij toe naast mij neer te leggen?

Toelichting:

Ondanks alle NLP trainingen et cetera lukt het mij de laatste tijd niet om prikkende/kwetsende opmerkingen naast mij neer te leggen. Ik ga te vaak in discussie omdat sommige opmerkingen gewoonweg niet waar zijn. Ik vind de opmerkingen niet de moeite waard om mij druk over te maken, echter omdat ze nergens op slaan of niet waar zijn (dat weet ik alleen) voel ik toch de impuls om mezelf te verdedigen. Je zou kunnen zeggen dat het aan mij ligt, maar sommige opmerkingen zijn echt niet waar of slaan nergens op. Ik slik veel maar soms moet ik echt even voor mezelf opkomen ook al geeft dat strijd.

- Kaart van geluk 12 (voelen)

Het is een hoop geluk wat ik kan krijgen. Achter de vrouw schijnt de zon. De rest van de kaart zit vol met bloemen. De vrouw geniet van de natuur en ze staat er lekker bij. Haar armen tegen haar hoofd; ze geniet. Ze heeft een wit hesje aan. Haar gezicht lijkt mooi lichtbruin. Ze staat bij de bloemen op de natuurgrond. Ik word wel blij van deze kaart. Zo van, kijk mij lekker zitten met al

mijn schatten. Ik heb het goed voor elkaar. Ik voel niet dat hij betweterig is, maar meer gewoon tevreden. Er straalt een rust uit van de kaart. De mooie natuur is wat ik als eerste zie en dat samen met de mooie dame. Ik voel rust, tevredenheid, zekerheid. Lijkt alsof ze het heeft verdiend.

- Kaart van de geliefde 1 (doen)

Een jongeman staat op een groen grasland. In het gras staat hij in een mooie omgeving. In de verte zien we bomen. De lucht is waarschijnlijk blauw maar de bomen staan ervoor. De jongeman draagt een mooi wit pak en is afgewerkt met zwart. Zijn hemd is zwart, zijn zwarte blouse komt een klein beetje onder zijn jasje vandaan. De geliefde is een leerling in de liefde. Moet nog veel leren en is lerende. Hij is in ontwikkeling. Er ligt een mooi bos achter hem, daar kan hij nog veel mee doen, op groeien geloof ik. Hij staat er vrolijk bij, maar niet onzeker. Hij kijkt vol interesse. Wat gaat hij ermee doen? Ook dit vind ik een rustige kaart.

- De kaart van de weduwnaar 24 (voelen)

Een sip (lijkt zo) kijkende jongeman kijkt naar het graf voor hem; in zijn hand de rode roos. Hij zit op zijn hurken niet dat er een arm uit een wolk hem nog een hand aanreikt van zijn geliefde. De lucht is blauw en de boom heeft bladeren. Opgewekte kleur bladeren. Hij heeft een donkerblauwe broek aan en een wit hemd. Daarover heen een soort donkerblauwe jas.

Toch voel ik mij niet echt koppig of gekwetst. Of toch wel, want dat is ook mijn vraag. Misschien moet ik iets loslaten en om mij heen kijken. Misschien praten met anderen over mijn ervaringen en wat ik leer en doe. Ik denk wel dat het sleutelwoord “niemand snapt mij” hier wel voor mij van toepassing is.

Mijn conclusie

Mijn vraag: “Wat kan ik doen om nare opmerkingen naar mij toe naast mij neer te leggen?”

Mijn jaarlegging barst van het voelen. Nu weer twee keren voelen (en emoties). Als ik kijk naar de kaart: gelukskaart 12, als

antwoord op mijn vraag, denk ik dat ik niet moet zeuren. Toch de nare opmerkingen (want zo voelen ze voor mij) lekker laten afglijden. Ik heb het toch goed, ik lig op mijn leerschema en wat ik wil bereiken. Thuis gaat het goed en ik moet mij geen zorgen meer maken om mijn partner die thuis alleen maar lekker wilt zitten op de bank, na een dag hard werken. De twee andere kaarten laten mij zien dat ik dolgraag verder wil, wil leren, mijzelf wil ontwikkelen, alle kans krijg en mag nemen, maar dat ik af en toe dingen te veel aantrek. Misschien is het niet zo bedoeld en is mijn partner bang dat ik te veel verander. Ik kom uit mijn schulp als thuismoeder. Alhoewel ik thuis heb gewerkt, vlieg ik in zekere zin uit.

De essentie is bij elkaar opgeteld $12 + 1 + 24 = 37 \rightarrow$ de zwangerschap 37

Tja, ik ben een nieuwe weg in gegaan. Heb afscheid genomen van een opleiding en bewust gekozen voor een andere. Mijn gedachten komen tot rust. Alles op een rijtje zetten. Bewust rust nemen en mijn hoofd ordenen. Ik denk als ik dat doe (ben ik al mee bezig) dan kan ik in alle rust aan iets

nieuws beginnen en me niet meer druk maken om opmerkingen. Daar kan ik dan om lachen. Ga voor meer uitleg op Facebook pagina: Surinaamse zigeunerwaarzegkaarten.

Sterrenbeelden

Ik wil ook graag een stukje over sterrenbeelden hebben; uit de kaarten zou je met deze informatie hier een geheel van kunnen maken. Naast het leggen van de kaarten kan je vragen aan jezelf of aan de ander de geboortedatum. Met geboortedatums kan je veel uithalen, bijvoorbeeld als twee personen wel werkelijk bij elkaar passen. Of in de situatie voor wie je kijkt je die kan helpen hoe ze met elkaar om moeten gaan of hoe de situatie in elkaar zit met de combinatie met de kaarten en geboortedatum. Je kan altijd nog een stapje verder gaan om de essentie van de geboortedatum uit te rekenen.

Een voorbeeld:

De persoon waar het over gaat is 14-11-1980 =

$1 + 4 + 1 + 1 + 1 + 9 + 8 + 0 = 25 \rightarrow$ De kaart van de trouw 25

$14 + 11 + 19 + 80 = 124 = 1 + 2 + 6 \text{ ?????} = 9$
 \rightarrow De kaart van de ?????? bezoek 9

$1411 + 19 + 80 = 124 \text{ ?????} = 12 + 4 = 16 \rightarrow$
De kaart van de reis 16

Deze berekening heb ik op een man gedaan.
Hoe deze man in elkaar zit? Deze persoon is een trouwe persoon en komt zijn afspraken wel na. Maar hij loopt voor problemen weg. Op deze manier kan je iemand helemaal uitpluizen.

Ram:

- impulsief
- initiatief
- naar buiten gericht
- mogelijkheden hebben

Stier:

- vasthoudend (materieel)
- stabiliteit

Tweelingen:

- snelle uitwisseling/contact en informatie
- verbanden leggen

 **Kreeft:**

- zorgen voor familie
- structuur
- gevoelig

 **Leeuw:**

- zelfexpressie
- centraliteit
- zelfbewust zijn
- doelen en mogelijkheden

 **Maagd:**

- kritische vermogen
- rusteloos
- dienstbaar
- opruimerig

 **Weegschaal:**

- harmonie/evenwicht vooral op grote schaal, alsook 1 op 1
- uitreikt naar andere

 **Schorpioen:**

- transformatie
- naar buiten gericht (graag op problemen van de andere gericht)

 **Boogschutter:**

- ontdekken (reizen)
- draagt informatie uit
- erg beweeglijk

 **Steenbok:**

- maatschappelijk verhoudingen
- bewijsdrang
- houvast in de buitenwereld
- vormt, geeft, structuur

 **Waterman:**

- vrijheid
- gelijkheid
- broederschap

 **Vissen:**

- invoelend vermogen
- beweeglijk
- staan klaar voor een ander

**** **Ram**

- Vuur: oriënteert zich op mogelijkheden en heeft ruimte en vrijheid nodig
- Hoofd kruis: heeft een plek in de buitenwereld nodig bij moeilijkheden, het gevoel nodig ergens bij te horen

- Fase: het pure begin
- Ik Ben

*** **Leeuw**

- Vuur: oriënteert zich op mogelijkheden en heeft ruimte en vrijheid nodig
- Vast kruis: richt zijn energie naar binnen; houdt makkelijk vast aan wat hij zelf vindt, voelt of ervaart en kan op die manier problemen het hoofd bieden
- Fase: ervaart nadrukkelijk de eigen identiteit
- Ik Ben Ik

*** **Boogschutter**

- Vuur: oriënteert zich op mogelijkheden en heeft ruimte en vrijheid nodig
- Beweeglijk kruis: gedijs bij rusteloze beweging, dit kan letterlijk zijn (stapeltjes verplaatsen) of innerlijke gedachten of beelden
- Fase: wijsheid, zin en perspectief
- Ik Leer en Onderwijs

*** **Stier**

- Aarde: benadert de wereld vanuit het zintuigelijk waarneembare en de realiteit. Wilt duidelijkheid en concreet houvast. Hier en nu i.p.v. toekomst
- Vast kruis: kan de wereld aan door eerst naar binnen te keren. Heeft tijd nodig om te kunnen omschakelen of te veranderen.
- Fase: vruchtbaarheid
- Ik Ben Hier

*** **Steenbok**

- Aarde: benadert de wereld vanuit het zintuigelijk waarneembare en de realiteit. Wilt duidelijkheid en concreet houvast. Hier en nu i.p.v. toekomst
- Hoofd kruis: heeft een plek in de buitenwereld nodig bij moeilijkheden, het gevoel nodig ergens bij te horen
- Fase: verantwoording en bewezen waarden
- Dit Ben Ik, Dit Zijn De Regels

*** **Maagd**

- Aarde: benadert de wereld vanuit het zintuigelijk waarneembare en de realiteit.

Wilt duidelijkheid en concreet houvast. Hier en nu i.p.v. toekomst

- Beweeglijk kruis: gedijt bij rusteloze beweging, dit kan letterlijk zijn (stapeltjes verplaatsen) of innerlijke gedachtes of beelden.
- Fase: zuiverheid en deugdelijkheid
- Ik Ben, Maar Niet Perfect

****Tweelingen**

- Lucht: probeert alles altijd logisch te begrijpen en zoekt zekerheid door te weten of iets klopt of niet klopt. Hij zoekt naar de waarom van de dingen en vindt rust in logica
- Beweeglijk kruis: gedijt bij rusteloze beweging, dit kan letterlijk zijn (stapeltjes verplaatsen) of innerlijke gedachtes of beelden
- Fase: communicatie en kennis
- Er Zijn Meer Mensen

****Weegschaal**

- Lucht: probeert alles altijd logisch te begrijpen en zoekt zekerheid door te weten

of iets klopt of niet klopt. Hij zoekt naar de waarom van de dingen en vindt rust in logica

- Hoofd kruis: heeft een plek in de buitenwereld nodig bij moeilijkheden, het gevoel nodig ergens bij te horen
- Fase: uitbreiding eigen wereld op basis van gelijkheid
- Ik Relateer

*** **Waterman**

- Lucht: probeert alles altijd logisch te begrijpen en zoekt zekerheid door te weten of iets klopt of niet klopt. Hij zoekt naar de waarom van de dingen en vindt rust in logica
- Vast kruis: kan de wereld aan door eerst naar binnen te keren. Heeft tijd nodig om te kunnen omschakelen of te veranderen
- Fase: broederschap en recht op individualiteit
- We Zijn Elkaars Gelijke

*** **Kreeft**

- Water: ontleent zekerheid aan wat iets of iemand gevoelsmatig losmaakt of betekent.

Iets voelt goed of niet goed en geeft op die manier iets een plek

- Hoofd kruis: heeft een plek in de buitenwereld nodig bij moeilijkheden, het gevoel nodig ergens bij te horen
- Fase: doorleven van contacten en ervaringen
- Ik Voel

*** ****Schorpioen

- Water: ontleent zekerheid aan wat iets of iemand gevoelsmatig losmaakt of betekent. Iets voelt goed of niet goed en geeft op die manier iets een plek
- Vast kruis: kan de wereld aan door eerst naar binnen te keren. Heeft tijd nodig om te kunnen omschakelen of te veranderen
- Fase: intensiteit en diepgang
- Ik Voel Intens

*** ****Vissen

- Water: ontleent zekerheid aan wat iets of iemand gevoelsmatig losmaakt of betekent. Iets voelt goed of niet goed en geeft op die manier iets een plek

- Beweeglijk kruis: gedijt bij rusteloze beweging, dit kan letterlijk zijn (stapeltjes verplaatsen) of innerlijke gedachtes of beelden
- Fase: eenheid en verbondenheid

De oorsprong van de Surinaamse zigeuners zou oorspronkelijk in Afrika gelegen zijn, hun toekomstvoorspellingen. De winti's (gidsen) zijn verbonden met de verschillende elementen, hebben allemaal hun eigen kleur. Rood staat voor element water en alle watergeesten. Wit staat voor het overleden en voor element lucht. Blauw staat voor het bos en alle bosgeesten. Javaanse kleur of stof voor alle gisten van de grond of aarde. Daarom zijn de kaarten, kleurrijke kaarten. De oorsprong van toen het allemaal gebeurde in Suriname is niet helemaal duidelijk. In de 16e eeuw begonnen de culturele gebeurtenissen. De Surinaamse zigeunerkaarten voorspellen gebeurtenissen en ontmoetingen. Als je in staat bent om deze te lezen, heb je een extra troef in handen om jouw leven in te richten en als je eenmaal weet hoe het werkt voorkom je veel problemen. Bijvoorbeeld; gaat mijn partner vreemd, of ga ik een andere baan krijgen waar ik meer geld mee kan verdienen. De zigeunerwaarzegkaarten zijn een orakel, ontstaan uit gewone speelkaarten rond de 16e eeuw; ontbond

een subset bestaande uit 37 kaarten met afbeeldingen die betrekking hebben op facetten van het dagelijkse leven. Het lezen van zigeunerkaarten wordt gebruikt om antwoorden te krijgen op vragen op allerlei gebieden; antwoorden die moeten leiden tot meer inzicht in onszelf, om de wereld om ons heen. Kijk hier welke inzichten de Surinaamse zigeunerkaarten jou kunnen geven. Vele mensen ervaren een fascinatie voor de Surinaamse zigeunerkaarten omwille van hun gave om de toekomst te voorspellen. Geen enkel volk ter wereld laat zijn intuïtieve vermogen zo sterk spreken zoals Surinaamse zigeuners. Sommige Surinaamse zigeuners vluchtten naar het binnenland om daar hun gave te ontwikkelen; daar konden ze goed met hun gidsen praten met behulp van een paard of lopend trokken ze het bos rond. Ze maakten hun eigen kostgrond waar ze groenten en cassave op plantten, soms jaagden ze op dieren of haalden vis uit de rivier; zo kwamen ze aan de kost. Hun kleding maakten ze soms van de huiden van de dieren. Het was vooral de gave van de

toekomst voorspellen wat hun uiterste bekend maakte en hun rituelen.

De oorsprong van de Surinaamse zigeuners zou oorspronkelijk in Afrika gelegen zijn, hun toekomstvoorspellingen. Door de kleurrijke kaarten. De oorsprong van toen het allemaal gebeurde in Suriname is niet helemaal duidelijk. In de 16e eeuw begonnen de culturele gebeurtenissen. De Surinaamse zigeunerkaarten voorspellen gebeurtenissen en ontmoetingen. Als je in staat bent om deze te lezen, heb je een extra troef in handen om jouw leven in te richten en als je eenmaal weet hoe het werkt voorkom je veel problemen. Bijvoorbeeld; gaat mijn partner vreemd, of ga ik een andere baan krijgen waar ik meer geld mee kan verdienen.

Klanten

Een meneer kwam bij mij. Alles liep mis in zijn leven. Zijn ex had een bakroef gestuurd. Ze liet bijvoorbeeld al zijn banden klappen, want ze vond dat hij alles voor de kinderen moet doen, en hij geen eigen leven mag

hebben. Zijn relatie liep niet goed. En ze wilde hem uiteindelijk ook in de gevangenis hebben. Ik heb goed op hem gewerkt. De meneer moest naar verhoor komen - was een klein verhoor - en mocht weer naar huis toe. De uitslag zal hij uiteindelijk met een paar weken te horen krijgen.

Een mevrouw uit Suriname wilde in staat zijn om haar kinderen eten en kleding te kunnen geven. Derhalve ging zij af en toe uit huis om mannen te verwennen - zodat ze voor haar kinderen kon zorgen. Maar helaas heeft een klant haar van het leven beroofd. De familie is bij mij gekomen om achter te halen wie de persoon kon zijn. Ik zag dat het iemand was die gevlucht was naar de Franse kant, bovendien was de persoon een bekende. Door de informatie die de familie van mij heeft gekregen is hij opgepakt en berecht.

Klant: man uit België

Er belt regelmatig een man uit België; soms wel elke dag. Hij wilt precies weten wat zijn ex-partner doet; ze hebben samen een kind. Daardoor is er contact. Hun dochter woont bij de vader en de vrouw doet een beetje

wat ze wilt. De vader houdt zoveel van de ex dat hij alles wilt weten wat ze doet en hoe hij haar weer naar hem kan trekken; door wie ze allemaal lastig wordt gevallen; waar ze die mannen ziet op het werk of ergens anders. Hij is er helemaal kapot van en ziek, en zijn enige houvast is dat hij elke dag begeleid wordt.

Creoolse vrouw

Ze weet niet wie de vader van haar kind is en voor mij is geen enkele vraag te raar. Vele vrouwen die bang zijn om open te zijn; om naar een waarzegster of loekoeman te gaan; bij mij blijft alles geheim. Je kan mij anoniem bellen of gewoon met je naam. Daarom komen vrouwen altijd bij mij. Sommige vrouwen die een foutje hebben gemaakt en niet weten wie de vader is, ik vertel het je gewoon en dan heb je ook meer duidelijkheid.

Vrouw

Is helemaal verliefd op haar date en wilt precies weten waar die man zich mee bezighoudt en met welke vrouwen. Dan zeg ik tegen de vrouw: waarom wil je dat

weten? Zo doe je jezelf toch alleen maar pijn? Hierop antwoordt de vrouw: ik wil graag bevestiging hebben waar mijn date zich mee bezighoudt.

Vrouw met geestelijke problemen
Ik zie niet alleen de toekomst maar ik begeleid ook vrouwen als ze er niet uit komen en welke stappen ze het beste kunnen maken.

Vrouw werd helemaal gestalkt door haar vriend.

Hij wilde controle op haar blijven hebben, maar zelf na hij het niet zo erg nauw meende en zich bezighield met allerlei vrouwen. Ik heb op een foto en geboortedatum gewerkt, en na één dag was het gelijk afgelopen.

Tiener zou niet over gaan omdat ze veroordeeld was en haar uiterlijk niet mee had. Ik heb erop gewerkt, waardoor de lerares andere inzichten kreeg en is ze toen toch over gegaan.

Surinaamse gidsen (winti's) Mannelijke en vrouwelijke gidsen (winti's) krijgen voor de

geboorte van een baby de spirituele verantwoordelijkheid over het kind. Zij treden vanaf dat moment op als de bovennatuurlijke ouders (djodjo) van het kind, dat een deel van hun karaktereigenschappen meekrijgt. Het mannelijke gedeelte van de ziel (kra) van het kind is een deel van de mannelijke djodjo en het vrouwelijke gedeelte van de kra is een deel van de vrouwelijke djodjo. De beide kra dragen de mannelijke en vrouwelijke dagnamen van het Afrikaanse volk, Ashanti (die deels tot de voorouders van de Afro-Surinamers behoren). Vroeger werden deze namen ook als persoonsnamen door Afro-Surinamers gebruikt, thans hebben deze meestal een ritueel gerelateerde functie.

1. Het aardepantheon met de goden van de aarde of gron- (gidsen) winti's: 1. Aisa (wordt beschouwd als het hoofd van de gron-winti's; tevens Moeder Aarde)

2. Loko (de echtgenoot van Aisa) 3. Leba 4. Gron-ingi 5. Luangu 6. Fodu

2. Het waterpantheon met de watergeesten of Watra-Wenu's: 1. Wenu 2. Watra Ingi 3. Watra Kromanti

3. Het bospantheon met de bosgeesten of Busi-Gado's: 1. Busi Ingi 2. Ampuku 3. Kantasi 4. Adumankama 5. Obia
4. Het luchtpantheon met de luchtgoden of Tapu Winti's: 1. Tata Yaw 2. Opete 3. Sofia-Bada 4. Awese 5. Aladi 6. Gisri 7. Tando 8. Gebry 9. Adjaini

Men gelooft dat de winti's huwen. De echtgenoot van Aisa heet Loko. Meestal heeft een Bere-Aisa een Tapu-Kromanti als man, en de gron-Aisa (godin van de Aarde) een god, die zich manifesteert als een slang, de mannelijke Papasneki. Deze slang woont in een Loko-boom en wordt in de liturgie bezongen in het Gron-wintipantheon. De vrouw van Tata Bumba is de Moedergodin van het bos (Baka-Busi-Aisa). Tata Boso's partner is Mama Tobosi. De hoge winti's hebben allen een knecht (futu-boy). De knechten zijn zieners en/of genezers (Obiaman) die ten dele hun kennis inzake de genezing van ziekten van bovennatuurlijke aard van de hoge winti's krijgen.

Relatieproblemen

Vele mensen zitten met relatieproblemen maar durven uit schaamte niet over te praten. Deze problemen komen ontzettend veel voor en geestelijke hulp is er wel voor nodig. Soms hebben mensen alleen maar voldoening aan een (consult) luku waarbij betrokkene zoveel confronterende informatie krijgt en weet wat verder te doen. Ik zal een greep doen naar enkele praktijkvoorbeelden. En man loopt al jaren stiekem uit en verwekt zelfs buiten kinderen. Zijn vrouw merkt dat ze minder geld en aandacht krijgt van hem. De vrouw in deze vertrouwt de zaak niet en stapt naar de piay man en die geeft gedetailleerd aan wat er aan de hand is. De mensen van vroeger, vooral de piay man en de toffee dumans, waren master in het oplossen van deze problemen. Tegenwoordig zijn er slechts enkelen die over deze geheime kennis beschikken. Bij het oplossen van relatieproblemen wordt meestal gebruikgemaakt van eenvoudige zaken zoals een paardenstaart (asi tere) die voor goed en kwaad gebruikt kan worden; kruiden die mensen kunnen beïnvloeden.

Adumankama of nengre kondre ampuku (aka basi foe obia) Deze obia komt rechtstreeks uit Afrika en men zegt dat deze de slimste is van alle obias. Het aparte is dat deze obia zijn kennis deelt met de andere obias. Wanneer deze obia wordt opgeroepen voor een luku heeft hij een apart systeem. Een praktijkvoorbeeld: deze winti zal je bij een luku zelden of nooit horen zeggen dat je zo een winti hebt en dat zo een winti je djodjo is; dat doet hij haast nooit. Hij geeft liever diepere persoonlijke details weer. Ik heb meegemaakt waar de winti onder aanwezige familie de broers aanwees die in de familie aan drugs deden en welke buitenkinderen hadden en zelfs welke last hadden van een griepje. Hij heeft de neiging om van alle aanwezige personen die op dat moment voor de duman zitten aan te spreken en iets over hun leven te zeggen. Meestal heeft deze winti ook geen wroko sani's zoals spiegel of andere attributen. Hij komt gewoon op de persoon en kijkt naar de andere mensen en begint te praten. Zijn luku is meestal kort en gaat weer snel weg. Vandaar dat sommige dumans nooit alleen met deze winti kijken

maar meerdere obias en/of winti's bij zijn. Deze winti heeft samen met de apuku de capaciteit om dingen of gebeurtenissen te zien. Maar de adumankama kan dit iets beter dan de gewone apuku.

Wisi met baby yorka

Deze vorm is heel erg, schadelijk, en soms ook iets moeilijker om te verwijderen. Deze yorka kan niet praten en zal ook als hij onder druk wordt gezet niets prijs kunnen geven over zijn opdrachtgever alsook niets zeggen wat hij is komen doen. In zo een geval zal de duman bij de luku al moeten zien met wat voor yorka men te maken heeft. Ik heb de afgelopen maanden dit weer eens mogen meemaken en helaas is de persoon komen te overlijden nadat deze persoon twee jaren met zo een geest heeft gelopen; ongeloofwaardig maar waar. De persoon kreeg heel erge medische klachten en elke keer had de dokter weer een andere verklaring. Echo's en scans die in het ziekenhuis werden gemaakt werden zwart of gaven de meest vreemde zaken aan. De persoon voelde erge pijnlijke steken (van de yorka peri) in het lichaam. Omdat de persoon van de kerk was en iedere culturele

hulp weigerde werd het steeds erger. Ik ben niet tegen de kerk, echter beveel ik u ten zeerste aan; indien u bij uzelf of naasten dit soort zaken merkt, gaat u spoedig hulp zoeken voordat het te laat wordt.

Meer van deze pakkende verhalen kunt u lezen in Facebook public group: Mi Kulturu taki en meer video's over hoe je met de kaarten moet werken kunt u zien op Facebook pagina Surinaamse zigeunerwaarzegkaarten.



100% marokaanse olijvenolie is speciaal gemaakt voor negatieveiteit, bakroes, en yorka s
De olie is heel hoog geconsecreerd en je kunt het voor vele dingen gebruiken. Voor je huid het verjongt,
haren kwaliteit, wordt sneller langer weerstand, sporten, ziektes, negativiteiten en natuurlijk kan je het
ook gebruiken om te koken. Mocht je het gebruiken voor het koken, dan adviseer ik om er wat over je
eten heen te doen. Je kan het ook op brood doen als een vervanging voor boter. Voor massages is olijfolie
ook heel erg goed. Het pakt je cellen tot in het diepste van je huid goed aan!

Er zit ook een keurmerk op u kunt kijken op www.lyluah.sr
en voor verdere informatie kunt u daar ook op kijken.

De olijfolie komt van het plaatje Kacem.(Marokko) De grond was al van mijn voorouders. Het is de beste
grond voor olijfolie in marokko een hele spirituele grond Na de dood van mijn opa en oma is mijn vader
er mee door gegaan en heeft mijn vader al zijn broers uitgekocht. Later heeft mijn vader er ook nog
grond bij gekocht om de productie te vermeerderen. Hij heeft het jarenlang gedaan, maar verkocht het
alleen in eigen land. Nu is het ook eindelijk te krijgen in Nederland en Suriname.

www.lyluah.sr